

Οργάνωση Επισιτισμού-Τουρισμού NAP-νΚΑ: Να πληρώσει το κεφάλαιο

1.05.20

Η 1^η Μάη Ημέρα Αγώνα

Τις συνέπειες της πανδημίας να της πληρώσει το κεφάλαιο από τα κέρδη του

Από την πρωτομαγιά του 1886 στο Σικάγο μας χωρίζουν 134 χρόνια και μας ενώνουν πολλά περισσότερα. Ειδικά σε αυτή την δύσκολη περίοδο που περνάει η ανθρωπότητα και οι ταξικές αντιφάσεις γίνονται ακόμα πιο εμφανείς. Οι πλούσιοι γίνονται πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Οι δημοκρατικές ελευθερίες ισχύουν μόνο για το κεφάλαιο και την εργοδοσία αλλά όχι για τον κόσμο της εργασίας. Τα συνδικαλιστικά δικαιώματα μεθοδικά , ακόμα και εν μέσω καραντίνας , καταργούνται , αλλά οι αντεργατικές πολιτικές της Κυβέρνησης συνεχίζουν κανονικά για να φτιάξουν την νέα μας «κανονικότητα» .

Σαν εργαζόμενοι στον κλάδο του Επισιτισμού Τουρισμού, μέσα στα χρόνια της κρίσης γίναμε μάρτυρες σε μια ληστείας άνευ προηγουμένου. Απο την μία τα επιχειρηματικά **λόμπυ των ξενοδόχων και μεγάλων επιχειρήσεων εστίασης** συσώρευσαν κέρδη που ξεπερνούν τα 120δισ, ενώ στον αντίποδα οι εργαζόμενοι βιώσαμε στο πετσί μας και τις 14 διαφορετικές μορφές ελαστικής εργασίας και εκμετάλλευσης της εργατικής μας δύναμης. Εν μέσω πανδημίας το μεγάλο τουριστικό Κεφάλαιο , που χρόνια ήθελε να παρουσιάζεται σαν το πιο στιβαρό κομμάτι της οικονομίας , ξεγυμνώνεται και ζητά από τους εργαζόμενους να πληρώσουν για ακόμα μια φορά το σπασμένο μάρμαρο ώστε να μείνει ανέπαφος ο πλούτος τους . Την ώρα που η φοροληστεία στα πενιχρά εισοδήματα της εργατικής τάξης συνεχίζει ακάθεκτη , η κυβέρνηση δίνει γη και ουρανό στις επιχειρήσεις με προκλητικές φοροελαφρύνσεις και εισφοροελαφρύνσεις , με επιδοτήσεις στα επιτόκια δανείων , μοιράζοντας αφειδώς στις βαθιές τσέπες του κεφαλαίου το υστέρημα του λαού . Η πανδημία λειτουργεί ως επιταχυντής όλου του αντεργατικού σχεδίου Κυβέρνησης - Κεφαλαίου ώστε να μπει ταφόπλακα σε όσα εργατικά δικαιώματα άφησε η λαίλαπα της προηγούμενης καπιταλιστικής κρίσης και των μνημονίων . Η θέσπιση της εκ περιτροπής εργασίας θα έχει μόνιμο χαρακτήρα , οι εργαζόμενοι μετατρέπονται σε αντικείμενα που θα μεταβιβάζονται , θα ενοικιάζονται ή θα δανείζονται σύμφωνα με τις ορέξεις των επιχειρήσεων. Η έννοια της μόνιμης και σταθερής δουλειάς για όλους αφανίζεται με την περαιτέρω ενίσχυση των ελαστικών μορφών εργασίας ενώ καταστρατηγείται το δικαίωμα στην ελεύθερη συνδικαλιστική δράση .

Το τέρας του ολοκληρωτικού καπιταλισμού δηλώνει παρόν και εν μέσω μιας υγειονομικής κρίσης που πλήττει κυρίως τα φτωχά λαϊκά στρώματα , βρίσκει την ευκαιρία να «επενδύσει»

με το ψευτοαφήγημα της «διάσωσης των επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας» στοχεύοντας στη επιβολή ενός σύγχρονου εργασιακού μεσαίωνα προσαρμοσμένου στις απαιτήσεις μιας παρασιτικής ολιγαρχίας κεφαλαιοκρατών .

Χέρι χέρι με τα συμφέροντα του κεφαλαίου είναι ο αστικοποιημένος - εργοδοτικός - κυβερνητικός συνδικαλισμός των υποταγμένων παρατάξεων (ΠΑΣΚΕ -ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ) που ελέγχουν την ΓΣΕΕ και την κλαδική Ομοσπονδία. Ως βασικό εργαλείο χειραγώγησης και εξαπάτησης των εργαζομένων χρησιμοποίησαν το δημιούργημα της “Κοινωνικής Συμμαχίας” προωθώντας με συνέπεια, τον κοινωνικό εταιρισμό , την ταξική ειρήνη και την αγωνιστική νηνεμία , απαξιώνοντας την έννοια του συνδικαλισμού και της συλλογικής πάλης .

Το ερώτημα που τίθεται τώρα και πρέπει να απαντηθεί είναι :

Με ποιο εργατικό κίνημα είμαστε; Μπορεί η εργατική τάξη και ο λαός να παλέψουν για να μην πληρώσουν την κρίση τους;

Θεωρούμε πως και στις 2 ερωτήσεις μπορούμε να απαντήσουμε θετικά.

Είμαστε με το ακηδεμόνευτο εργατικό κίνημα που δεν ψάχνει την λύση σε μεσσίες και κυβερνητικές λυσεις.

Με το εργατικό κίνημα των πρωτοβάθμιων σωματείων και το ανεξάρτητο κέντρο αγώνα που αποφασίζει για την δράση του μέσα από αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες και όχι σύμφωνα με τις εντολές και την καθοδήγηση των κομματικών μηχανισμών .

Με το εργατικό κίνημα που την μάχη της πανδημίας δεν την μετέθεσε στο απώτερο μέλλον αλλά δήλωσε με ταξική περηφάνια πως **ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΝΕΡΓΟΙ** και **ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΤΩΡΑ**.

Με εκείνο το εργατικό κίνημα που **συντονίζεται** από τα **κάτω και αριστερά** και είναι **πραγματικά επικίνδυνο για την αστική τάξη και το κεφάλαιο**.

Η φετινή Πρωτομαγιά αν και διαφορετική σε συνθήκες είναι ίσως πιο κρίσιμη από ποτέ και η απάντηση από μεριάς του εργατικού κινήματος πρέπει να είναι συντεταγμένη και να τα βάζει με τον πραγματικό αντίπαλο.

Δεν θέλουμε απλά να αυξηθούν οι μισθοί μας , δεν θέλουμε απλά να μειωθεί το ωράριο μας.

Θέλουμε τον πλούτο που παράγουμε. Θέλουμε να χάσει δύναμη και Εξουσία το Κεφάλαιο. Θέλουμε να κάνουμε δικό μας αυτόν τον κόσμο.

Την φετινή Πρωτομαγιά όπως κάθε Πρωτομαγιά ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ. Τηρούμε όλα τα μέτρα προστασίας σεβόμενοι τον αγώνα για την προστασία της ανθρώπινης ζωής με αξιοπρέπεια, με δημοκρατικά δικαιώματα και ελευθερίες. Για μια κοινωνία όπως την φανταζόμαστε εμείς και όχι όπως την έχουν ράψει οι κυβερνήσεις , η Ευρωπαϊκή Ένωση , το ΔΝΤ , το ΝΑΤΟ για να εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.

Η Πρωτομαγιά δεν είναι κινητή εορτή , είναι έναυσμα αγώνων σε μια περίοδο που ο κόσμος της δουλειάς βιώνει την σφαγή των εργατικών δικαιωμάτων

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στο κλάδο του τουρισμού να βρεθούν στο δρόμο

τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας . Θα το κάνουμε γιατί εμείς οι εργαζόμενοι είμαστε αυτοί που έχουμε υποστεί το κόστος της προσπάθειας υποβάθμισης του δημόσιου συστήματος υγείας για χάρη των ιδιωτών, των φίλων της κυβέρνησης. Γιατί εμείς ήμασταν αυτοί που στηρίξαμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τους νοσοκομειακούς στον αγώνα τους για ένα ισχυρό δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας που θα έχουν πρόσβαση όλοι .

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουν το παρών στην ανεξάρτητη ταξική συγκέντρωση που οργανώνουν σωματεία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στα Χαυτεία στις 10.30 πμ και πορεία στο Σύνταγμα λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Οργανώσεις Βάσης NAP - υΚα εργαζομένων στον Τουρισμό-Επισιτισμό και τα Ξενοδοχεία

[Tweet](#)
