

Μένουμε Ενεργοί: Αλληλεγγύη και Αγώνας για το δικαίωμα όλων στην κατοικία!

28.03.20

Ανακοίνωση της Επιτροπής για θέματα πόλης - χώρου - περιβάλλοντος του ΝΑΡ

Μένουμε Ενεργοί: Αλληλεγγύη και Αγώνας για το δικαίωμα όλων στην κατοικία! Χρειάζεται όλοι να έχουμε σπίτι, για να μπορούμε να προφυλασσόμαστε σε ένα σπίτι

Η 28η Μάρτη είχε οριστεί ως Πανευρωπαϊκή Ημέρα Δράσης για τη Στέγη. Κινήματα και συλλογικότητες από όλη την Ευρώπη προετοίμαζαν κινητοποιήσεις σε μία σειρά από χώρες για το δικαίωμα στη στέγαση. Οι **κινητοποιήσεις αναβάλλονται**, λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού, αλλά **η ανάγκη αγώνα για το δικαίωμα στην αξιοπρεπή διαβίωση παραμένει επιτακτική.** Πολύ περισσότερο σήμερα μέσα στην πανδημία, που το σπίτι γίνεται «καταφύγιο» για τη μη εξάπλωση του ιού, **οι συνθήκες στέγασης συμβάλλουν καθοριστικά στην άμυνα και στην προστασία του κάθε ανθρώπινου οργανισμού.** Όμως, ο άρρωστος καπιταλισμός, που λεηλατεί τον άνθρωπο και τη φύση, επί δεκαετίες χτυπά ανελέητα και το δικαίωμα στην κατοικία, όπως και το δικαίωμα σε ένα επαρκές, σύγχρονο, δημόσιο σύστημα υγείας, καθιστώντας σαφές πως απέναντι στην πανδημία δεν είμαστε όλοι/ες ίσοι.

Ήδη, για τρίτη συνεχή εβδομάδα **η κυβέρνηση της ΝΔ**, αντί να αναλάβει τις ευθύνες της, συνεχίζει να **μεταθέτει τις εγκληματικές παραλήψεις της στους πολίτες.** Επιλέγοντας αστυνομικά και κατασταλτικά μέτρα για τον έλεγχο και την απαγόρευση της κυκλοφορίας, αφήνει τα δημόσια σύστημα υγείας διαλυμένο, χωρίς προσωπικό, χωρίς μαζικά προληπτικά τεστ και αντιδραστήρια, χωρίς μέτρα προστασίας για τους υγειονομικούς, ενώ δίνει πλουσιοπάροχα δώρα στον ιδιωτικό τομέα εις βάρος του ελληνικού λαού.

Την ίδια στιγμή κατηγορεί τους πολίτες για «ελλειμματική ευθύνη» στοχοποιώντας τους δήθεν «επιπόλαιους» για την εξάπλωση της πανδημίας σε μια προσπάθεια να καλύψει τη γύμνια της όσον αφορά την τραγική κατάσταση που διαμόρφωσαν οι διαχρονικές πολιτικές κυβερνήσεων και ΕΕ στον Δημόσιο Τομέα Υγείας.

Το μόνο που επαναλαμβάνουν τα κυβερνητικά επιτελεία είναι το «Μένουμε σπίτι»! Το “Μένουμε σπίτι” ηχεί όμως ειρωνικά σε εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, για τα οποία οι επί δεκαετίες προωθούμενες πολιτικές έχουν καταστρατηγήσει το δικαίωμα στην κατοικία και σε αξιοβίωτες συνθήκες μέσα σε αυτήν.

Δεν ξεχνάμε ότι:

Το «Μένουμε Σπίτι» για εκατοντάδες χιλιάδες υπερχρεωμένα νοικοκυριά αφορά σε

μια κατοικία, που έχει προγραμματιστεί να χάσουν το επόμενο διάστημα, αφού καταργείται ακόμα και η όποια λειψή προστασία υπήρχε. Το δικαίωμα στη στέγαση θυσιάζεται στο βωμό των τραπεζικών δεικτών και της εξόφλησης του χρέους. Από την κυβέρνηση, την Ε.Ε., τις τράπεζες είναι σχεδιασμένες χιλιάδες κατασχέσεις, πλειστηριασμοί και εξώσεις προκειμένου να περάσουν ακίνητα σε αρπακτικά funds.

Το «Μένουμε Σπίτι» δεν αποτελεί επιλογή για τους χιλιάδες άστεγους, ούτε αποτελεί ασφαλή και υγιεινή επιλογή για όσους μένουν σε άθλιες συνθήκες, σε υπόγεια, πολλοί στοιβαγμένοι, πολλοί χωρίς ρεύμα, νερό, θέρμανση και αναζητούν ανάσα ζωής σε μια βόλτα στο δημόσιο χώρο. Δεν αποτελεί επιλογή για όλους/ες αυτούς/ες που η κρίση, οι πολιτικές των μνημονίων εξανάγκασαν να διαμένουν στον δρόμο ή σε προσωρινά καταλύματα ή καταλύματα έκτακτης ανάγκης (ξενώνες, νυχτερινά καταφύγια κ.λπ.). Για τους χιλιάδες συνανθρώπους μας, που απουσιάζουν τόσο από τη δημόσια συζήτηση όσο και από τις στατιστικές των επιδημιολογικών μελετών, ενώ πλήττονται δυσανάλογα λόγω της συχνά επιβαρυνμένης υγείας τους και χωρίς να έχουν καμία δυνατότητα πρόσβασης σε χώρους υγιεινής και προσωπικής φροντίδας.

Το «Μένουμε Σπίτι» δεν αποτελεί επιλογή για τους χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Για τις εκατοντάδες οικογένειες και τα μικρά παιδιά που μένουν εδώ και δύο χρόνια σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης σε σκηνές, χωρίς ηλεκτρικό, δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευση, ζεστό νερό, θέρμανση. Αντί για τον έγκαιρο απεγκλωβισμό τους και τη μεταφορά τους σε κατοικίες και κατάλληλα καταλύματα, η κυβέρνηση δεν δίστασε να τους επιβάλει απαγόρευση εξόδου, αστυνομική επιτήρηση, αυστηρότερες περιφράξεις. Πρόκειται για εγκληματικά μέτρα, που δημιουργούν ευνοϊκές συνθήκες για τη γρήγορη εξάπλωση μετάδοσης του κορονοϊού μετατρέποντας τον ήδη απάνθρωπο εγκλεισμό σε φυλακές θανάτου.

Το «Μένουμε Σπίτι» δεν αποτελεί επιλογή ούτε για τους φοιτητές των Εστιών, που αντί η κυβέρνηση να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να προφυλαχθούν από την πανδημία, επέλεξε να πετάξει εν μία νυκτί έξω από τα δωμάτιά τους, ενάντια στις συστάσεις για αποφυγή των μαζικών μετακινήσεων. Χιλιάδες φοιτητές/τριες βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε αδιέξοδο, είτε επειδή εργάζονται και δυσκολεύονται να φύγουν από την Αθήνα είτε επειδή για λόγους προφύλαξης των οικογενειών τους δεν επιλέγουν να μετακινηθούν σε οποιαδήποτε γωνιά της Ελλάδας.

Το «Μένουμε Σπίτι» δεν το βιώνουμε όλοι και όλες το ίδιο!

Δεν το βιώνουν με τον ίδιο τρόπο, οι περιχαρείς σελέμπριτι που κερδίζουν likes ανακοινώνοντας πως βρέθηκαν θετικοί στον κορονοϊό και «περιορίζονται» στις υπερπολυτελείς κατοικίες των πολλών εκατοντάδων τετραγωνικών και των μεγάλων κήπων, με τους εκατομμύρια εργαζόμενους/ες και άνεργους/ες που καλούνται να εγκλειστούν στα μικρά διαμερίσματα των πυκνοκατοικημένων φτωχογειτονιών της Αθήνας.

Ούτε το βιώνει με τον ίδιο τρόπο ο νέος ανυπολόγιστος αριθμός νοικοκυριών που με μαθηματική ακρίβεια θα δημιουργήσει χρέη στη νέα κατάσταση με τον κορονοϊό, αφού τα μοναδικά μέτρα που παίρνει η κυβέρνηση είναι μέτρα υπέρ των επιχειρήσεων, τα οποία όλως “τυχαία” έχει προτείνει και ο ΣΕΒ για λόγους

“ανταγωνιστικότητας”. Όλα αυτά τα λαϊκά νοικοκυριά που αγωνιούν για τη δόση του δανείου – στεγαστικού ή μικροεπιχειρηματικού, γνωρίζοντας πως η κατοικία τους πολύ σύντομα θα βρεθεί στη μέγγυνη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών ή θα είναι υποψήφια, αφού και η πιο ισχυή προστασία έχει ήδη καταργηθεί, ενώ οι εξώσεις είναι η αμέσως επόμενη μεγάλη απειλή.

Δεν το βιώνουν με τον ίδιο τρόπο όσοι/ες μετά βίας τα βγάζουν πέρα εξαιτίας των παράλογων ενοικίων που επέφερε η έξαρση του airbnb και η «τουριστικοποίηση» - χρέη, αστικός εξευγενισμός ολόκληρων περιοχών κατά την περίοδο της δήθεν «μετα-μνημονιακής» ανάπτυξης.

Δεν το βιώνουν με τον ίδιο τρόπο οι εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες που εδώ και χρόνια βρίσκονται αντιμέτωπες με την ενεργειακή φτώχεια, ζουν χωρίς θέρμανση, αυτοί που ήδη πριν την πανδημία δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους τσουχτερούς λογαριασμούς ρεύματος και άλλων αναγκών κατοίκησης, όλοι όσοι ζουν υπό το συνεχή φόβο της διακοπής ρεύματος και νερού.

Όλοι και όλες αυτοί που τα κυβερνητικά μέτρα τους ζητάνε ακόμα μία φορά να πληρώσουν τα σπασμένα και να αποδεχτούν περικοπές μισθών, αναστολές συμβάσεων και απολύσεις.

Τέλος, δεν τον βιώνουν με τον ίδιο τρόπο, οι χιλιάδες γυναίκες που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Το σπίτι δεν αποτελεί ασφαλές καταφύγιο για όλες, όπως εμφανώς φαίνεται από την κατακόρυφη αύξηση των κλήσεων για βοήθεια, αλλά και τα αυξημένα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στα επείγοντα.

Οι ιδιωτικοποιήσεις και το ξεπούλημα των δημόσιων αγαθών και υποδομών, καθώς και οι πολιτικές επίθεσης στην κατοικία και τις ανάγκες διαβίωσης, αφήνουν εκτεθειμένα εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά και στην πανδημία και κυρίως μετά από αυτήν. Τα μέτρα της κυβέρνησης στο σύνολό τους αποτελούν ένα μεγάλο χάρισμα στις επιχειρήσεις, καθώς συμπυκνώνουν μια προκλητική και βίαιη αναδιανομή πλούτου υπέρ του κεφαλαίου, σε συνθήκες αγωνίας για την ανθρώπινη ζωή.

Η σημερινή κατάσταση της πανδημίας, αναδεικνύει περίτρανα πως η κατοικία αποτελεί αναφαίρετο καθολικό κοινωνικό δικαίωμα, που οφείλει να εξασφαλίζει όχι απλώς την πρόσβαση στη στέγη, αλλά την πρόσβαση στην αξιοπρεπή και ασφαλή διαβίωση για τον καθένα και την καθεμία.

- Απόλυτη προστασία του δικαιώματος στη στέγη, με μέτρα όπως το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας και η διαγραφή χρεών των λαϊκών οικογενειών προς τράπεζες, κράτος, δήμους και ταμεία. Κανένα σπίτι, χωράφι στα χέρια τραπεζίτη, fund, κράτους.
- Κατάργηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών κατοικίας και περιουσίας των λαϊκών στρωμάτων. Κατάργηση των εξώσεων.
- Καμία αποκοπή παροχής ρεύματος, νερού και φυσικού αερίου στις λαϊκές οικογένειες. Μειώσεις στα τιμολόγια ρεύματος, νερού, πετρελαίου, φυσικού αερίου. Εθνικοποίηση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και λειτουργία τους με εργατικό – λαϊκό έλεγχο και για τις λαϊκές ανάγκες.
- Γενναία επιδότηση ενοικίου, παραχώρηση κενών κατοικιών (χιλιάδες είναι τα άδεια ακίνητα δήμων, εκκλησιών, φορέων του δημοσίου). Μέτρα για την άμεση μείωση των

ενοικίων κατοικίας των λαϊκών στρωμάτων, που εκτόξευσε την προηγούμενη περίοδο το airbnb και η τουριστικοποίηση πολλών περιοχών.

- Κατάργηση των φόρων της πρώτης κατοικίας. Κατάργηση της φοροληστείας του λαού.
- Διαγραφή χρεών προς το Δημόσιο των μακροχρόνια ανέργων, χαμηλοσυνταξιούχων και φτωχοποιημένων στρωμάτων.
- Κούρεμα των δανείων των λαϊκών νοικοκυριών και απαλλαγή τους από το δάνειο όταν έχει εξοφληθεί ήδη το κεφάλαιο. Λειτουργία στεγαστικής πίστης σύμφωνα με τις λαϊκές ανάγκες. Εθνικοποίηση των τραπεζών.
- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ. Να πληρώσει το κεφάλαιο για την περιουσία και τα κέρδη του.
- Κατάργηση των παλιών και νέων φοροαπαλλαγών για τις επιχειρήσεις, τους επενδυτές και τα μεγάλα εισοδήματα.

Άμεσα, τώρα:

- Επίταξη ξενοδοχείων και κατάλληλων καταλυμάτων για στέγαση όλων των αστέγων και όσων διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες.
- Άμεσος απεγκλωβισμός των προσφύγων και των μεταναστών από τα στρατόπεδα και στέγασή τους στα αστικά κέντρα σε σπίτια και ολιγομελείς δομές διαβίωσης για την προστασία όλων. Ελευθερία, στέγαση, προστασία της υγείας των προσφύγων. Επέκταση των προγραμμάτων στέγασης για όλους.
- Μέτρα προστασίας υγιεινής για όσους ζουν σε συλλογικούς χώρους, Φοιτητικές Εστίες, Ξενώνες ηλικιωμένων, ιδρύματα για ασθενείς και παιδιά, φυλακές, κλπ.

NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, 28/3/2020

[Tweet](#)
