

Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το κάμπινγκ Αναιρέσεις 2013

4.08.13

[Δείτε εδώ φωτογραφίες από το κάμπινγκ 2013](#)

Με μαζικότερη από κάθε άλλη φορά συμμετοχή, ολοκληρώθηκε την Κυριακή 4 Αυγούστου το camping “Αναιρέσεις 2013” στο Χορευτό, Πήλιο. Η διοργάνωση, στις 15 μέρες διάρκειάς της, αποτέλεσε σημείο συνάντησης, συλλογικής ζωής και πολιτικής-πολιτιστικής δημιουργίας για πάνω από 1.500 νέους της δουλειάς και των σπουδών, αλλά και για πάρα πολλούς εργαζόμενους μεγαλύτερων ηλικιών. Στο κάμπινγκ που διοργάνωσε η νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση και το Νέο Αριστερό Ρεύμα, αποτυπώθηκε η προσπάθεια για φθηνές και ποιοτικές διακοπές, σε μια εποχή κρίσης και μεγάλων δυσκολιών για την εργαζόμενη πλειοψηφία και τη νέα γενιά. Συνδυάστηκε ο πολιτισμός με την πολιτική συζήτηση και αναζήτηση, η συλλογικότητα με την ψυχαγωγία. Ο χώρος, για άλλη μια χρονιά, λειτούργησε με την συλλογική οργάνωση και την εθελοντική προσφορά εκατοντάδων αγωνιστών, των μελών, αλλά και πάρα πολλών φίλων και συναγωνιστών της ν.Κ.Α., του NAP και της ANΤΑΡΣΥΑ.

Κάτω από τα πλατάνια στην παραλία του Χορευτού, πραγματοποιήθηκαν πάνω από 10 κεντρικές πολιτικές συζητήσεις, αλλά και πολλές συσκέψεις και εργαστήρια. Λειτούργησε θερινός κινηματογράφος, παιδική γωνιά και διοργανώθηκαν συναυλίες και πολιτιστικά δρώμενα.

Σημαντική στιγμή της φετινής διοργάνωσης, η εκδήλωση στην κεντρική πλατεία της Ζαγοράς Πηλίου, του κοντινού στο κάμπινγκ μεγάλου χωριού, με ομιλητή τον Άγγελο Χάγιο, μέλος της Π.Ε. του NAP και του Π.Σ.Ο. της ANΤΑΡΣΥΑ για τις εξελίξεις και την πολιτική πρόταση της αντικαπιταλιστικής αριστεράς. Στην εκδήλωση συμμετείχαν πολλοί κάτοικοι της περιοχής και παραθεριστές, ενώ ακολούθησε λαϊκό γλέντι στην πλατεία του χωριού. Επίσης σημαντική, με πολύ μαζική συμμετοχή, η εκδήλωση των προσυνεδριακών κειμένων του NAP για το 3ο Συνέδριό του, στην οποία αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος και συμμετείχαν εκατοντάδες αγωνιστές.

Γλέντια, μπάνιο, αθλητικές δραστηριότητες, πολιτική και πολιτισμός σε μια συλλογική, ζεστή και ελπιδοφόρα ατμόσφαιρα, με τη σφραγίδα των νέων του αγώνα και της επαναστατικής προοπτικής. Το ραντεβού όλων στους δρόμους του αγώνα και τις πολιτικές μάχες της επόμενης περιόδου δόθηκε την τελευταία μέρα του κάμπινγκ, το οποίο έκλεισε με συναυλία και πάρτυ.

[Tweet](#)
