

Οι πρόσφυγες, ευάλωτα θύματα στον κοινωνικό πόλεμο του κεφαλαίου στις χώρες της Ευρώπης

19.07.16

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ του ΝΑΡ για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση

Εντείνονται οι απάνθρωπες πολιτικές ενάντια στους πρόσφυγες. Δολοφονικά είναι τα αποτελέσματα με συχνά πολύνεκρα ναυάγια στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο, αλλά και με τον ακήρυχτο πόλεμο στο εσωτερικό των χωρών της Ευρώπης ενάντια στους πρόσφυγες και μετανάστες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στη σύνοδο των 27 αρχηγών κρατών στις 28-29/6 ανάμεσα στα άλλα αποφάσισε «για τη συνολική στρατηγική της ΕΕ στον τομέα της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφάλειας, τη σύσταση ενιαίου φορέα για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ και την αποκατάσταση της λειτουργίας της ζώνης Σένγκεν». Κοινώς, συμφώνησαν στη δημιουργία της **κοινής Συνοριοφυλακής-Ακτοφυλακής** που προετοιμάζαν καιρό. Το κοινό αυτό σώμα καταστολής που διαδέχεται τη Frontex, εγκρίθηκε ήδη από το Ευρωκοινοβούλιο και θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από το φθινόπωρο, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. και δράσεις με δυνάμεις ταχείας επέμβασης σε σύνορα μιας χώρας. Σε περίπτωση που μια χώρα διαφωνεί, θα επανέρχονται οι έλεγχοι στα σύνορά της με τις άλλες χώρες της Ε.Ε.. Και όλα αυτά για να εμποδίζεται η είσοδος από τα σύνορα στους «εχθρούς-πρόσφυγες», αντί να προστατεύονται με άσυλο, όπως επιτάσσει ο σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι και αλλιώς, το δικαίωμα των προσφύγων στη διεθνή προστασία έχει καταργηθεί στην πράξη με τη Συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας και τις αντίστοιχες συμφωνίες επιστροφής προσφύγων, που ετοιμάζεται η ΕΕ να υπογράψει και με άλλες χώρες. Έτσι κι αλλιώς, σποδεικνύονται τα όρια του διεθνούς δικαίου και των νομικών συνθηκών και γίνεται φανερό πως την κρίσιμη ώρα τη θέση τους παίρνει η βία και η καταστολή.

Στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στις 8-9/7, οι ηγέτες των χωρών του ΝΑΤΟ, της Ε.Ε. και των ΗΠΑ συμφώνησαν για την «ανάπτυξη συντονισμένων διαδικασιών και επιχειρησιακή συνεργασία στη θάλασσα και στο πεδίο της μετανάστευσης... ανάπτυξη της δυνατότητας των ανατολικών και νοτίων εταίρων στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας... εντατικοποίηση του συντονισμού στις ασκήσεις... ανάπτυξη συνεκτικών, συμπληρωματικών και διαλειτουργικών αμυντικών δυνατοτήτων» και άλλα επικίνδυνα για την ειρήνη και τους πρόσφυγες στην περιοχή μας.

Ο πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας συνυπογράφει τις ομόφωνες αποφάσεις και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εφαρμόζει κάθε πτυχή τους: απελάσεις, επαναπροωθήσεις, εγκλεισμός προσφύγων, συμμετοχή στις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ, πλήρης εναρμόνιση με όλες τις αντιπροσφυγικές πολιτικές.

Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε και **συνάντηση** του Γερμανού διοικητή της μόνιμης ναυτικής δύναμης Μεσογείου του ΝΑΤΟ και των αρχηγών ΓΕΕΘΑ και ΓΕΝ, στις 15/7, στην Αθήνα, με θέμα την «**επιχείρηση ανάσχεσης των προσφυγικών ροών στο Αιγαίο**» και την «περαιτέρω προοπτική της». Την ίδια ώρα ανακοίνωσαν ότι την Τρίτη, 19 Ιουλίου, ο αρχηγός τακτικής αεροπορίας θα πραγματοποιούσε επίσκεψη στην Τουρκική Διοίκηση Αεροπορικών Δυνάμεων και Αεράμυνας (ACADC), που ματαιώθηκε μετά την απόπειρα του στρατιωτικού πραξικοπήματος στην Τουρκία. Η γενικότερη κατάσταση στην Τουρκία και η όξυνση της καταστολής εκ μέρους του κράτους και των

παρακρατικών μηχανισμών του Ερντογάν ενάντια σε όποιον διαφωνεί, στους τουρκικούς λαούς της Τουρκίας και ειδικά στους Κούρδους, ενάντια στους πρόσφυγες και στην τουρκική αριστερά διαψεύδουν πανηγυρικά το δόγμα της ασφαλούς τρίτης χώρας, που υπηρετεί πιστά η ελληνική κυβέρνηση και εκθέτουν για άλλη μία φορά τις επικίνδυνες επιλογές της.

Αυτά όλα όχι μόνο δεν είναι αριστερή πολιτική, αλλά μια βάρβαρη και απάνθρωπη πολιτική για ντόπιους και πρόσφυγες. Η ποινικοποίηση της προσφυγιάς συμπληρώνεται από την πολιτική αποτροπής με τη σκόπιμη δημιουργία «αφιλόξενων» συνθηκών διαμονής στη χώρα. Κάνουν το βίο αβίωτο για τους πρόσφυγες, προκειμένου η αποτροπή στα σύνορα να συμπληρώνεται από την αποτροπή λόγω των συνθηκών διαβίωσης και της στέρησης δικαιωμάτων στην Ελλάδα και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. «Γρήγορος θάνατος στη Συρία, αργός θάνατος στην Ε.Ε.», έγραφε ένα από τα πανό των προσφύγων στη διαδήλωση, στις 14/7, στην Αθήνα.

Οι απελάσεις και ο εγκλεισμός συνδυάζεται με την πολιτική της απομόνωσης-γκετοποίησης των προσφύγων που μένουν. **Οι επιθέσεις ναζιστών της Χ.Α. συμπληρώνονται από τις αστυνομικές επιθέσεις σε Λέρο, Χίο, κ.ά. Ενώ, με τη βία εκκενώνονται χώροι, όπως το Κουτσόχερο και η Πέτρινη Αποθήκη στο Λιμάνι του Πειραιά,** παρ' ότι η κυβέρνηση δεν έχει δημιουργήσει κατάλληλους χώρους για τη διαμονή όλων των προσφύγων. Ενώ, πρόσφυγες που δεν έχουν πού να μείνουν, δεν γίνονται δεκτοί στους καταυλισμούς και όταν κατασκηνώνουν απέξω απειλούνται με βίαιη εκδίωξη, όπως σε Σκαραμαγκά, Ελληνικό, κ.ά.

Χωρίς ελευθερία, χωρίς ενημέρωση, σε καθεστώς παρανομίας ή ημιπαρανομίας, χωρίς παρόν και προοπτική, τους στοιβάζουν σε φυλακές, αποθήκες και στρατόπεδα. **Δέσμιοι σε ένα ψυχολογικό πόλεμο,** σε χώρους που δεν τους επιτρέπεται ούτε να οργανώσουν μαθήματα για τα παιδιά τους, να μιλήσουν μεταξύ τους, να συγκεντρωθούν και να οργανώσουν τη διαβίωσή τους, να μαγειρέψουν τα φαγητά τους, χωρίς πρόνοια για τους αδύναμους, άρρωστους, ανάπηρους, ευάλωτους ούτε καν για τα ασυνόδευτα ανήλικα. Όλη αυτή η κατάσταση εξελίσσεται σε ένα ψυχολογικό πόλεμο που προσθέτει στους άρρωστους από σωματικές ασθένειες και θύματα από ψυχολογικά προβλήματα. Οι πρόσφυγες ήδη βιώνουν ότι αντιμετωπίζονται ως κοινωνικά απόβλητα. **Τα περιστατικά είναι αναρίθμητα και ενδεικτικά των συνεπειών της πολιτικής** που έχει κέντρο την αφαίμαξη της εργατικής τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, την εξόφληση των τοκογλόφων δανειστών, τη διευκόλυνση των επενδυτών, την ευρωστία των τραπεζιτών, τη διάθεση της δημόσιας περιουσίας στο κεφάλαιο, την παραμονή στην Ε.Ε. και στο ευρώ.

Εγκληματικές είναι οι ευθύνες της κυβέρνησης για το θάνατο του 16χρονου ανήλικου και τους τραυματισμούς προσφύγων στο Ελληνικό. Η κυβέρνηση επιρρίπτει τα αίτια σε ύπαρξη συμμοριών, όταν έχει συμβάλει στην περιθωριοποίηση των προσφύγων και την εκκόλαψη τέτοιων φαινομένων. Η τρομοκρατία όσων προσφύγων προσπαθούν να οργανώσουν τη ζωή τους συλλογικά, οι εκφοβιστικές συλλήψεις όσων διαμαρτύρονται για τις συνθήκες, η απαξιωτική, περιφρονητική στάση των κυβερνητικών υπεύθυνων των καταυλισμών, η απόγνωση, σπρώχνουν στα όρια τους πρόσφυγες και ευνοούν την καλλιέργεια κλίματος βίαιων αντιπαραθέσεων και συγκρούσεων.

Σοβαρή ένδειξη αυταρχισμού αποτελεί η κυβερνητική απαγόρευση επισκέψεων αντιπροσωπειών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ σε Σχιστό και Μαλακάσα. Το παζλ του κυβερνητικού κατήφορου συμπληρώνει η απαγόρευση εισόδου του Συντονισμού για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό σωματείων, φοιτητικών συλλόγων και συλλογικοτήτων στο Ελληνικό, η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης, η παρεμπόδιση της επικοινωνίας των προσφύγων με το εργατικό, φοιτητικό, λαϊκό κίνημα, η συνέχιση της διαδικασίας άσκησης δίωξης ενάντια στο Συντονισμό για το Προσφυγικό-Μεταναστευτικό με την κλήση του Παύλου Αντωνόπουλου και μαρτύρων σε προανακριτική διαδικασία.

Το έργο συμπληρώνουν Ν.Δ., ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, Ένωση Κεντρώων που ανταγωνίζονται σε

Ξενοφοβική προπαγάνδα και προτάσεις για αντιπροσφυγικά μέτρα. Τοπικό κατεστημένο σε δήμους και περιφέρειες πρωτοστατεί για την οργάνωση κινητοποιήσεων ενάντια στην παρουσία προσφύγων. Συγκεκριμένοι κονδυλοφόροι και ΜΜΕ, μαζί και η κυβερνητική ΕΡΤ, στάζουν το δηλητήριο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας παρουσιάζοντας τους πρόσφυγες ως εγκληματικά στοιχεία, που χρειάζονται περιορισμούς και απομόνωση.

Ως **NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση** και **νεολαία Κομμουνιστική Απελευθέρωση** θα δυναμώσουμε τις δράσεις αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, τη διεκδίκηση για την κάλυψη των αναγκών τους, τους αγώνες για τις ελευθερίες και τα δικαιώματα των προσφύγων.

Θα συμβάλλουμε να δυναμώσει η κοινή πάλη ντόπιων και προσφύγων ενάντια στους πολέμους, τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τα αυταρχικά καθεστώτα και τις φασιστικές συμμορίες, την εκμετάλλευση, τις βάρβαρες πολιτικές κεφαλαίου-Ε.Ε.-κυβερνήσεων!

Επιτροπή για θέματα προσφύγων και μεταναστών του NAP για την Κομμουνιστική Απελευθέρωση, Ιούλιος 2016

[Tweet](#)
